

Update/nieuwsbrief aan onze sponsors van de stichting: 'Friends for Brikama' juli 2021

Beste allen, in de 1^e plaats willen wij jullie natuurlijk weer heel erg bedanken voor jullie steun en support; zonder jullie zouden wij nooit kunnen doen wat we nu doen!

Al onze 22 studenten doen het supergoed op school en/of vervolgoopleidingen. Ondanks dat zij ook een lockdown hebben gehad i.v.m. corona hebben onze oudere studenten alle thuislessen kunnen volgen dankzij de 2^e hands laptops die wij van jullie hebben gekregen/krijgen. En door de 2^e hands mobieltjes die wij hebben kunnen sturen/brengen hebben wij dagelijks contact met onze oudste studenten en vrijwilligers aldaar; daar zijn we enorm blij mee!

Al sinds maart 2020 geven wij (eerst 10 en inmiddels) 11 gezinnen maandelijkse noodhulp in de vorm van rijst, eieren, kip, uien, wat groenten en fruit. Vanwege corona hebben de meesten nog steeds geen werk en dus ook geen inkomen, en de voedselprijzen zijn alleen maar duurder geworden door de coronacrisis (Gambia moet bijna alles importeren). Onze vrijwilligers Yusupha, Musa en Karanba regelen dit iedere maand weer geweldig voor ons en signaleren ook als er problemen zijn zoals bijv. ziekte of net als afgelopen maand verwoeste daken en omheiningen door de orkaan (het wachten is nu op de constructors om de schade te herstellen, zij hebben het nu razend druk). Onze jongens hebben een hart voor onze stichting en bij de maandelijkse voedselhulp kopen zij zo veel mogelijk in bij lokale mensen voor bijvoorbeeld kip en eieren.

Vier van onze jongste studentjes (Nyama, Mariama, Nyima en Mohammed Lamin) hebben de kleuterschool goed afgerond en gaan na de zomervakantie naar de lagere school. Binta Sambou en Kawsu Jammeh hebben de lagere school met goede resultaten afgerond en gaan naar het voortgezet onderwijs. Binta Bojang heeft haar eerste 3 jaar medische opleiding met glans volbracht en is aan haar vervolg begonnen.



Musa gaat aankomend weekend voor 2 maanden naar 'The Northbank' voor zijn jaarlijkse praktijkstage in een ziekenhuis (hij had heel graag weer naar Senegal gegaan maar door corona is dat onmogelijk). Volgend jaar is hij volleerd afgestudeerd chirurg en de artsen in Banjul hospital (waar hij al zijn vrije weekenden vrijwilligerswerk doet) zijn zo blij met hem! Karanba is zeer gedreven op zijn opleiding rechten en wil de beste advocaat worden die Gambia ooit gehad



heeft. Ebrima geniet van zijn studie 'agriculture', Ba-Alagie en Fatou Sillah hebben meesterlijke resultaten, onze feministe Isatou Jallow doet het niet alleen fantastisch op haar opleiding politicologie aan de Universiteit maar geeft ook lezingen/interviews voor de lokale radiozenders over: ongelijkheid mannen/vrouwen in de Afrikaanse, patriarchale maatschappij, zij ageert tegen 'women abuse' en nog veel meer. Een pittige tante die weet wat ze wil en wij zijn zo trots op haar!

Wat we ook geweldig vinden is dat onze Fatima (24), die nooit de kans heeft gehad om naar school te gaan (alleen de Koranschool in het dorp) en niet verder kwam dan huishoudelijke hulp en kinderoppas zijn, nu een naaister opleiding doet en daar heel erg talent voor schijnt te hebben! Dit soort resultaten maakt ons zo blij en geeft ons de moed en het vertrouwen om door te gaan..... wat wij doen heeft echt zin!!!



Sinds de corona hebben wij geen kans meer gehad om naar Gambia te gaan, en we missen al onze families en vrienden heel erg. Maar gelukkig kunnen wij veel contact hebben! Naast de opleidingen en de noodhulp voedsel, medische hulp, wederopbouw etc. blijven we ook denken aan de toekomst.... Onze droom is de dorpskliniek in Jalambang te realiseren om ook de mensen van het dorp daar toegang te geven tot medische zorg! We hebben jullie daar in een eerdere nieuwsbrief al over geïnformeerd. Inmiddels hebben we 12.000 van de beoogde 30.000 ontvangen en een toezegging van 15.000 als wij de eerste 15.000 zelf behalen. Dat valt niet mee door de corona en dat we geen markten, vastenacties etc. hebben kunnen organiseren, maar we blijven vertrouwen en hopen! 'Inshallah' zeggen onze vrijwilligers in Gambia dan..... 'Als God het wil'

Hahaha..... wij zijn nuchtere Hollanders en willen God altijd weer een handje helpen. We houden contact en nogmaals heel veel dank voor jullie support! Hartelijke groeten



Friends for Brikama

