

Dierbare sponsoren

In de 1^e plaats willen wij jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie support in het afgelopen jaar/de afgelopen jaren. Zonder jullie zouden wij nooit (hebben) kunnen doen wat wij doen en waar we voor staan en gaan!

In plaats van onze gebruikelijke jaarlijkse kerstgroet, combineren we deze nu met een 'nieuwsbrief' om jullie op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in het dorp Jalambang en in de stad Brikama.

Sinds het voorjaar van 2015 zijn wij een officiële stichting en sindsdien hebben wij al heel veel moois en goeds weten te bereiken met jullie financiële hulp!

Ooit zijn wij begonnen met het helpen van een weduwe, Mama, en haar drie kinderen: door de kinderen (weer) naar school te helpen gaan, klamboes te geven, en het lemen huisje en 900 vierkante meter grond voor haar te kopen. Sinds wij een officiële stichting zijn hebben wij met jullie hulp de tuin kunnen laten ommuren, een waterput laten slaan en een gemeenschappelijke moestuin kunnen aanleggen waar meerdere vrouwen uit het dorp Jalambang sinds een paar jaar groenten en fruit verbouwen. Deze tuin is echt een groot succes en wij zien dat de vrouwen hier hard werken en dat de kinderen er gezonder uitzien en groeien als kool! Ook de waterput wordt door vele gezinnen gebruikt en door iets meer te investeren en hem 16 i.p.v. 12 meter diep te hebben laten slaan is het water super schoon!

In de regentijd van 2017 (juni/september) was de lemen kookgelegenheid zodanig beschadigd dat deze niet meer bruikbaar was.



Toen Monica in nov. 2017 daar was zag zij met eigen ogen dat deze onherstelbaar beschadigd was en heeft ze in overleg met de medebestuurders van onze stichting besloten om deze plat te gooien en een (grotere) stenen kookgelegenheid te bouwen. Mama heeft naast haar eigen drie kinderen nog een moeder met vijf kinderen en twee jongvolwassenen in haar huis opgenomen en kookt voor hen maar ook voor enkele andere arme gezinnen. In het begin van de afgelopen zomer is deze kookgelegenheid gerealiseerd, met daarnaast een opslagruimte voor rijst, olie etc. Een grote aanwinst!

Onze oudste student Bakary heeft inmiddels zijn bachelor diploma computerengineering in Istanbul gehaald. Hij heeft daarna een aanbod van de universiteit gekregen om 5 maanden les te geven aldaar als docent Engels en computertechnicus. Dat zien wij als een heel goede ervaring voor hem en een goede aantekening op zijn CV want hij wil straks absoluut terug naar Gambia om daar zijn toekomst verder op te bouwen.

Musa, een weesjongen die sinds wij hem gingen ondersteunen bij Mama in huis woont, is een geweldige vrijwilliger voor onze stichting! Hij regelt alles als het gaat om het schoolgeld voor een groot deel van onze studentjes betalen en alles wat nodig is voor ons te regelen. Hij heeft in oktober glansrijk zijn examens gedaan voor zijn medische opleiding. In mei ontvangt hij zijn diploma daarvoor, maar in januari gaat hij starten met zijn specialisatie (4 jaar) tot chirurg. Een grote droom van hem die wij met elkaar mogen waarmaken!

Karanba doet een rechtenstudie en wil heel graag advocaat worden. Ook hij doet het heel erg goed en is zeer gedreven. Met zijn opleiding is hij vaak van huis voor praktische stages en bezoeken in o.a. het



buurland Senegal. Als ik hem spreek (via meegebrachte 2^e hands mobiel en gratis contact via WhatsApp/Messenger) vertelt hij daar heel enthousiast over.

Verder doen al onze studenten/studentjes het heel erg goed en zijn super gemotiveerd. Zelfs de jongsten van 4/5 jaar!

Wij hadden 5 meisjes, dochtertjes van het dorpshoofd van Jalambang, op school maar onze representant Musa gaf vorig jaar al aan dat zij er 'met de pet naar gooiden' en niet gemotiveerd waren. Na een gesprek wat Musa met de ouders toen heeft gevoerd en waarbij zij beterschap beloofden hebben wij ze nog een jaar de kans gegeven. Maar na de laatste bevindingen en gesprekken van Musa met de docenten op school en de ouders, hebben wij besloten om niet langer het schoolgeld voor hen te betalen. Jammer, maar als het niet van huis uit gestimuleerd wordt stopt het voor ons.

Inmiddels hebben wij ons ook ontfermd over een groot gezin/familie in Brikama waar we ook veel potentie in zien, en de vier kleine kinderen die de kans niet hadden naar school laten gaan. Bij ons bezoek werden wij enorm warm onthaald. Wij zouden voor deze familie graag in de toekomst de oude waterput laten verbeteren door hem breder en dieper te laten uitgraven en een betonnen binnenwand erin te laten plaatsen voor schoner (drink)water. We hebben de goede ervaring hiermee met de put in Jalambang.

Daarnaast hebben wij ons ontfermd over kleine Abdou, zoontje van onze dierbare vriend en docent Basadi Gassama van de Jamisa school die in de afgelopen jaren veel voor ons heeft gedaan maar helaas enkele maanden geleden is overleden.

De Jamisa school heeft inmiddels een grote sponsor vanuit Nederland en er zijn prachtige nieuwe schoollokalen gebouwd. Wij zijn alleen nog betrokken bij deze school via de 40MM sponsorloop die we jaarlijks organiseren en blijven organiseren ter gedachtenis aan onze vriend Basadi: Er willen zijn voor de kwetsbare studenten die wegens omstandigheden thuis buiten de boot dreigen te vallen en school door financiële moeilijkheden moeten verlaten. Daar lopen de studenten 10 km. voor om gesponsord te worden en zo'n 250 euro p/j bij elkaar te lopen. Een geweldig initiatief wat onze vriend en docent ook zo ter harte ging! En wat zo mooi door het hoofd van de school en onze Musa voortgezet gaat worden!

Afgelopen 12 t/m 23 november waren we alle vier van onze stichting in Gambia – een geweldige ervaring weer, waarbij we iedereen hebben ontmoet en weer hebben gezien en ervaren dat het zo goed is wat wij (kleinschalig) doen. En dit zijn geen 'snoepreisesjes' zoals bekende Nederlanders voor goede doelen doen.... wij sparen er heel hard voor om onze gezinnen, families en vrienden weer te zien! Maar dat doen we met liefde want zij zijn het waard! En onze stichting is het waard..... wat we altijd zeggen: 'we zijn een kleine stichting, wij kunnen de wereld niet redden, maar misschien wel een klein beetje.... en we doen grootse dingen.... door en met jullie!!'

In de nabije toekomst zouden we graag nog een stukje grond in Jalambang willen kopen voor een extra moestuin. En onze droom was ook elektriciteit voor de gezinnen. Er staan wel elektriciteit palen maar de kabels moeten de bewoners van Jalambang zelf aanschaffen en naar de grote weg toe is een grote afstand.

Aangezien de zon bijna altijd schijnt in Gambia leek het ons beter om te investeren in zonne-energie. Musa had zich goed laten informeren en een begroting laten maken. Wij konden ons hier helemaal in vinden en gaven toestemming om een paneel te laten plaatsen zodat er licht in huis is en de studenten ook 's avonds kunnen studeren (om 18.30 is het donker) en hun laptops en mobieltjes kunnen opladen.

In het eerste weekend van December hebben we het schoolgeld voor enkele leerlingen overgemaakt en het geld voor het zonnepaneel. 4 December werden wij via videocall gebeld door Musa: Ze hebben elektriciteit! O, wat reageerden ze allemaal blij, dankbaar en enthousiast! Geweldig om te zien!

Heel erg bedankt voor jullie steun aan onze stichting 'Friends for Brikama'.

P.S.: Als er mensen zijn die een werkende 2^e hands laptop, tablet of mobiel (waarmee op internet kan) over heeft, dan houden we ons graag aanbevolen! Dit zou heel fijn zijn voor onze oudere studenten! In januari en februari gaan er familie en vrienden naar Gambia die contact hebben met onze vrijwilligers daar en het mee zouden willen nemen. Bij voorbaat heel erg bedankt!

Mede namens onze 'families' en vrienden in Gambia wensen wij jullie van harte een

***Zalig Kerstfeest en een
Voorspoedig 2019 !***

*Hartelijke groeten van de
bestuursleden*

***Monica & Frans
Arnold & Maria***



*Uitgebreide informatie over onze stichting ,
haar doelstellingen, en het IBAN nr. vind je op
onze website www.friendsforbrikama.nl en op
Facebook:
www.facebook.com/groups/friendsforbrikama*